

Aljaska en de Canada-spoorweg

Gelezen door kattedekkiek



LibriVox

LibriVox



Aljaska en de Canada-spoorweg

Toeristisch verslag van een reis naar Canada en Alaska, in 1892 gepubliceerd in het tijdschrift "De Aarde en haar volken". We gaan samen met de anonieme, Europese schrijver in Frankrijk aan boord van een schip met bestemming New-York. Daar aangekomen, reizen we direct door naar Montreal. In deze Oost-Canadese stad begint een lange tocht per trein - helemaal naar de Canadese west-kust - via de nog maar enkele jaren daarvoor aangelegde Canada-Pacific-lijn. Deze voert langs een overvloed aan meren en rivieren, in opkomst zijnde steden en adembenemende bergtoppen en gletschers. Aangekomen in de west-Canadese stad Victoria, neemt de schrijver ons mee aan boord van stoomboot 'The Queen' voor een toeristische tocht naar Alaska. Hij verhaalt van de prachtige ijsbergen, fjorden, gletschers en bossen welke we onderweg tegenkomen, van de geschiedenis van Alaska en van de kleurrijke plaatselijke bevolking. De Pyramide-haven, op 59° N.B., is de meest noordelijke plaats die wordt aangedaan. Daarna ondernemen we de terugtocht.

Deze opname heeft 4 bestanden en een totale looptijd van 1:59:56

Gelezen door kattedekkiek, omslagontwerp: Bart de Leeuw, tekstcontrole en productie: Esther.

Omslagfoto: Canadian Pacific Railways (1886)

Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org.
Deze opname is vrij van auteursrechten en mag worden gekopieerd, gepubliceerd en gewijzigd, zonder toestemming. Ook de omslag is vrij van auteursrechten.